

NIEUWSBRIEF mei 2020

Beste ouders en verzorgers,

Na weken "ons hart van de school "de kinderen" gemist te hebben, genieten we als team weer van de leerlingen én ons werk deze schoolweek!

Leerlingen hebben hun verhaal van de afgelopen weken getekend, geschreven en gedeeld met elkaar én de leerkracht, ieder beleefde het op zijn of haar manier en alle verhalen zijn even waardevol, mooi dit te bewaren!

De eerste week is goed verlopen, weinig vervoer, veel leerlingen komen zelf naar school en door de langere inlooptijd ook heel goed verspreid. Het afscheid nemen van kleuters verloopt heel soepel, de kinderen zijn flexibel.

Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen vanuit den Haag.

Zending

Ook in de landen waar Sheisy, Yeilin en Jefferson wonen, de Compassion kinderen die wij als groepen 1 t/m 4 sponsoren, heerst het Coronavirus. We willen hen niet vergeten, nemen jullie de maandagen weer zendingsgeld mee? De spaarpot staat klaar!

Mercy ships

Juist in deze tijd is het werk van Mercy Ships, waar de leerlingen van groep 5 t/m 8 voor sparen, zo belangrijk. In de landen waar gewerkt wordt is er dringend behoefte aan beademingsapparatuur en beschermingsmateriaal. <https://www.mercyships.nl>

Hemelvaart en Pinksteren

Komende week zijn we op donderdag en vrijdag vrij, donderdag vieren we Hemelvaart, de week erna Pinksteren, de leerkrachten vertellen de verhalen.



Lied van de maand 'God van Licht' of de Engelse versie 'My Lighthouse'

Een lied waarin we leren dat God ons Licht wil zijn en Hij er voor je is , juist in tijden van zorgen, moeite en verdriet.

In mijn twijfels, mijn verdriet,
in mijn falen ontbreekt U niet.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

In mijn onrust neemt U mijn hand;
in mijn vragen houdt uw Woord stand.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

Refrein

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust, waar U woont.
Waar U woont,
waar U woont,
waar U woont.

Storm en golven vrees ik niet.
In de morgen zing ik mijn lied.
In uw liefde reist U mee.
U bent de rust als het stormt op zee.
U bent de rust als het stormt op zee.

U schijnt feller
dan de sterren.
Heer, U leidt ons door de storm.

God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker.
Ik vertrouw op U.
God van licht, wees mijn gids.
Leid mij door het donker
veilig naar de kust.
Waar U woont!

Lied opwekking 807 <https://www.youtube.com/watch?v=70x35Mvd-pU>

MR vergadering

Dinsdagavond 19 mei vergadert de MR

Schoolmaatschappelijk werk

Een nieuwsbrief over de bereikbaarheid van schoolmaatschappelijk werker Isalotte van den Heuvel vindt u in de bijlage.

Sportdag en dinsdag 2 juni

Woensdag 27 mei gaat de sportdag niet door, groep 1 t/m 4 van de ochtendgroep heeft gewoon school en na overleg met de MR leden hebben we besloten dinsdag 2 juni, na Pinksteren géén vrij te geven.