

NIEUWSBRIEF – APRIL 2019

Beste ouders en verzorgers,

In deze korte maand april vieren we Pasen en het Oranjefeest, in beide feesten is de Koning de hoofdpersoon. Met Pasen vieren we de opstandig van Koning Jezus, Hij is gestorven aan het kruis en heeft daarmee onze zonden weggenomen, wat een genade! Als we dat geloven geeft Hij ons eeuwig leven.

Met het Oranjefeest vieren we de verjaardag van Koning Willem Alexander, we vinden het fijn elk jaar weer zijn verjaardag met de Nederlandse bevolking te vieren. We wensen hem een goed en gezond nieuw levensjaar en samen met koningin Maxima en de prinsessen een fijne dag toe!

Zending

Elke maandagochtend staan er spaarpotjes in de klassen, de groepen 1 t/m 4 sponsoren "Compassion" kinderen en de groepen 5 t/m 8 sparen voor "House Jemima"

Reactie oproep spelletjes voor Guatemala

Al enkele weken geleden gaf mevrouw Mulder een reactie n.a.v. haar oproep spelletjes te doneren

Mijn zus Mariëtte is ondertussen weer vertrokken naar Guatemala, ze zijn veilig aangekomen en nu hun werkzaamheden aan het hervatten. De spellen zijn dus nu in Guatemala en met veel enthousiasme in gebruik genomen.

We zijn echt verrast door alle enthousiaste ouders die hun spelletjeskast hebben nagekeken en spelletjes hebben gedoneerd!



Paasviering: Jezus is de Weg

Het Paasfeest willen vieren we met ouders op woensdag 17 april in de Gereformeerde Kerk ,hoek Middeldiepstraat/Oranjestraat. Wij verwachten alle leerlingen op de aangegeven tijd zoals u heeft kunnen lezen in de uitnodiging!

Lied van de maand: Uw genade is mij genoeg

Dit lied "Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem" is een lied waarin over het lijden van de Here Jezus, maar ook Zijn opstanding, Pasen, gezongen wordt. Een lied van geloof wat erg aanspreekt bij de kinderen.

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem
Met een kruis op Zijn rug en een doornen kroon
Hoor de menigte schreeuwt en roept 'Kruisig hem!'
Zo gaf God zijn eigen Zoon

Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha
Als de koning der Joden word Hij veracht
Zie de liefde voor ons in Zijn ogen staan
als Hij roept 'Het is volbracht!'

refrein:

Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor ons droeg
U bewijst Uw genade aan ons telkens weer
Uw genade is ons genoeg

In het rijk van de dood is Hij neer gedaald
Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan
maar de steen van het graf is nu weg gehaald
Jezus leeft! Hij is opgestaan!

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid
Met ontzag en respect kniel ik voor U neer
U bent Koning en God tot in eeuwigheid
U bent Jezus de hoogste Heer
Opwekking 614 <https://www.youtube.com/watch?v=E4kLw7UCrnl>

Schoolgebed

Woensdag 8 mei is er weer bidden met ouders in het technieklokaal vanaf 8.30 uur. Hartelijk welkom om mee te bidden voor leerlingen, ouders en leerkrachten van de school. Voor de kleintjes is er opvang!

Bidden voor ouders

Wat we graag willen doen is gebed aanbieden voor wie daar behoefte aan heeft. Dit zal zijn op de eerste vrijdagmorgen van de maand om 8.45 uur in de techniekruimte.

Zit je in een situatie waarvoor gebed gewenst is dan ben je van harte welkom! Ronella Aantjes(moeder van Jelte groep 4 en Ninthe groep 1/2b) jankees-ronella@live.nl en Judith den Hartog (moeder van Mats groep 3/4 en Isalin groep 1/2a)

Inloopochtend

Donderdagochtend 11 april is er weer inloopochtend van 8.30 uur-9.00 uur, u kunt het werk van uw kind(eren) bekijken, zo blijft u op de hoogte welke lesstof en thema's behandeld worden deze periode van het schooljaar.

“Wonderlijk gemaakt”

In het voorjaar worden de lessen wonderlijk gemaakt (methode seksuele voorlichting) gegeven door de leerkrachten in de groepen 1 t/m 8. We vinden het fijn wanneer u als ouder uw kind voorbereid op deze lessen, dit kan met de lesbrieven voor ouders die u vindt in de bijlage bij deze nieuwsbrief en vanaf a.s. maandag op onze website www.cbsoranje-nassau.nl Deze lesbrieven meestal 3 per groep zijn genummerd les 1.1 is de eerste les voor groep 1 en les 5.3 is de 3^e les van groep 5. Met vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind(eren).

Schoolfruit

Komend weekend zijn de “kom in de kas” dagen, leuk een kijkje te nemen waar onze groenten en sommige fruitsoorten groeien! www.komidekas.nl
De laatste 2 weken van ons schoolfruit zijn aangebroken, komende week krijgen de leerlingen wortels, watermeloen en komkommer aangeboden.



Pleinspelen 2019

Ook dit jaar zal het SOJS naar ons schoolplein toekomen voor de pleinspelen, omdat de spelen in een ander jasje zijn gestoken is ook de naam veranderd: van Schoolplein naar Challengeplein heet het nu. Hieronder vindt u de data van deze spelen:

Woensdag 10 april	12.00 uur - 14.30 uur
Vrijdag 10 mei	15.15 uur - 16.30 uur
Dinsdag 21 mei	13.45 uur - 15.00 uur
Vrijdag 7 juni	14.00 uur - 15.15 uur

Schoolmaatschappelijk werk

Elke donderdagochtend van 8.30 uur-9.30 uur is onze schoolmaatschappelijk werker Barbera Kaai aanwezig . U kunt met u vragen over uw kind(eren) m.b.t. opvoeden, spelen, slapen, gedrag of anders bij haar terecht.

Wilt u haar op een ander tijdstip spreken, mail haar voor een afspraak:

b.kaai@sociaalteamsliedrecht.nl

Buitenschoolse Opvang Wasko

In hun ruimte boven in de school wordt op maandag t/m vrijdag opvang geboden voor- en na school door twee vaste medewerkers: Ilonka en Annelies.

Mocht u daar nu gebruik van willen maken, loop even langs bij de BSO of neem contact op met Lisette Kok 06-23678850 of via l.kok@wasko.nl

Continuurooster

In het nieuwe schooljaar komt er een continuurooster op school. Ook daar zullen wij, WASKO ons aan gaan passen. U kunt dan gebruik maken van opvang van 14.30 u. – 16.00 u. of van 14.30 u. – 18.00 u.en natuurlijk op woensdag en vrijdag vanaf 12.30 u. – 16.00 u. of 12.30 u. – 18.00 u. U ziet veel mogelijkheden ook in de toekomst.

Meivakantie

Donderdag 18 april vanaf 15.15 uur start de meivakantie, maandag 6 mei begint de school weer om 8.30 uur!